

Haveselskabet Sønderjylland

Program for haveturen til Norge d. 9. til d. 13. juni 2024.

Vi gør opmærksom på, at de tidspunkter der ligger fast, kun er starttid og færgetider. Meget kan ændre sig inden juni 2024. De haver som er nævnt her i programmet, har vi aftalt at besøge, på de datoer der er nævnt. Vi forbeholder os ret til at ændre rækkefølgen og til at foretage små justeringer, hvis det bliver nødvendigt.

Søndag, d. 9. juni 2024. Starttidspunkter:

- Kl. 06.00 starter bussen fra Padborg som er første påstigningssted. Derefter er der påstigning i Rødekre, Hammelev, Kolding Syd, Vejle, Randers, Ålborg og Hirtshals.
- Kl. 12.30 skal vi være i færgeområdet **Medbring selv frokost eller køb på færgen**
- Kl. 13.35 sejler færgen. Ca. 4 timer senere lander vi i Kristiansand.
- Kl. 17.30 Ankommer vi til hotel MOI til indkvartering og aftensmad.



Mandag, d. 10. juni 2024.

Her besøger vi Anne Thorhild og Sven G. Hynsbeth, Hunsbedttunet 6, Kvinesdal.

Haven er ca. 40 år gammel. Den er anlagt pø om pø op gennem årene. Ejerne beskriver haven mest som en have i engelsk stil (cottage garden). Her er stenbed, woodland, forskellige stauderabatter og en lille rosenhave.

I drivhuset er der om sommeren lidt tomater, chili og agurker. Derudover en del kaktus og sukkulenter, Fuchsia, Agapanthus mm. Anne Thorhild Hunsbedt samler på planter. Jo mere specielle, jo bedre. I haven er der også de sædvanlige stauder, og særligt gamle sorter af f.eks. Floks, Asters mm. Historiske roser er der også en del af.

En spændende have, som I kan glæde jer til.



Grete og Anders M. Larsen, Fedevollen 45, 4485 Fedå.

Denne have er på ca. 3 ha. Det er en gammel have, omgivet af store, gamle bygninger såsom stuehus, vaskehus m.m.

I bunden af haven løber en å. Her har de lokale beboere mulighed for at ha' en båd liggende i vandet i små bådhuse.

Haven i sin nuværende form er fra 1970. Her er en stor græsplæne, store gamle træer, en del Rhododendron og flere store staudebede. De senere år er der plantet en del frugttræer.

Familien Larsens have er en stor og lys have, med plads til leg og spil for både børn og voksne og med udsigt til den lille, hyggelig havn.

Fantastisk !!

Bødkerhuset.

I gå -afstand fra Grete og Anders Larsens hus og have ligger et gammelt Bødkerhus.

I forbindelse med et bødkerhus er der selvfølgelig også et bødkerlaug. Vi får lov til at kigge ind i bødkerhuset. Hvis vi er heldige, så er der måske også en bødker, der gerne vil fortælle lidt om, hvordan en lille gruppe frivillige mænd, som mødes hver tirsdag og laver tøndes og tøndebånd på god gammeldaws facon. De har det sikkert **SUPER HYGGELIGT**.

Erna Kjørkleiv, Gullsmedbakken 270, Vansø.

Herefter kører vi lidt længere mod sydvest til området ved Farsund. Her besøger vi en have i Vansø. En helt fantastisk have som strækker sig over mange m2 med meget varieret og spændende beplantning. Noget af haven kom jeg vist til at kalde en "skovhave". Her er ro og idyl og fuglesang, men der er også lysninger, hvor stauder og blomstrende buske står i fuldt flor. Igen en af de smukke, norske haver med klipper, revner og sprækker.

Tirsdag, d. 11. juni 2024

Haugland Gård og have, Kjørmoveien 103, 4462 Hovsherad.

Vi lægger ud fra morgenstunden med "Haugland gård og Hage".

Her bor en familie, som har en spændende turistattraktion under opbygning. Udgangspunktet er en landbrugsejendom, som nu bliver udvidet med lidt af hvert. Det kommer her:



På gården bliver der nu besøgshave med forskellige grønsager og snitblomster m.m. Der er drivhus, café, udestue og gårdbutik.

Landbruget drives med kødproduktion og mælk på den bevaringsværdige, gammelnorske storråse "Vestlandsk Raudkølle".

Her er også gårdcamping. Pladsen er inddelt i små nicher som skaber hygge og privatliv.

Selvfølgelig er der også små dyr til glæde for små mennesker. Her er høns, kaniner, hund og katte. Alle dyr og mennesker på gården vil gerne have besøg.

Læs mere på hjemmesiden: www.hauglandgh.no

Randi og Willy Mæland, Sætraveien 113, 4260 Hovsherad.

Familien Mæland bosatte sig i hus og have i 1973, og begyndte straks at anlægge deres have. Alt er blevet anlagt uden maskiner, kun med håndkraft.

De første år startede de mest med stauder, mange, mange stauder, men de sidste 15 år er de gået over til grønne buske og træer.

I haven er der ca. 260 forskellige rhododendron. De fleste er ægte sorter, men også hybridsorter. Meget af det der er i haven, er selvproduceret fra frø og stiklinger. Haven er på ca. 1800 m². **Glæd jer!!**

Inge Høines, Lunnan 10, 4462, Hovsherad.

Her møder vi endnu en meget spændende have. Denne have har et areal på ca. 1,7 ha, og ligger på en sydvest vendt skråning. Haven har mange bede adskilt af grusgange.

Foråret byder på stor farvepragt af de mange løgvækster. Senere blomstrer så forskellige sommerplanter og et stort udvalg af stauder, roser, rhododendron, forskellige buske og træer. Der er også frugttræer, bærbuske og lidt grønsager.

Måske er der plantesalg i haven.

Lund Bygdemuseum og Kulturbank.

Sidst på dagen besøger vi Lund Bygdemuseum. Et egnsmuseum med talrige samlinger fra håndværk og industri, skole, landbrug og meget mere.

På området findes også husmandspladsen "Halen", som er et meget naturskønt område.

Museet har også en frugthistorisk æblehave. Varieret beplantning



Der er aftale med en guide til at føre os rundt og fortælle. Se mere på hjemmesiden: www.lundmuseum.no

Onsdag, d. 12. juni 2024

Reidar og Guri Vigrestad, Rundvegen 17, 4362 Vigrestad.

Her møder vi ca. 2000 m² varieret beplantning. Hovedvæksten er rhododendron, som er drevet ved frøformering af vildarter af rhododendron i flere år. Ægteparret har samlet frø fra ekspeditioner i Kina, væsentligst fra Yunnanprovinsen.

Det ser interessant ud. Det vil vi bede dem fortælle lidt om.

Solbjørg Sølvberg, Frølandsvegen 4, 4355 Kvernaland-

Solbjørg har skrevet til os, at hun gerne vil have vores besøg i hendes have. Det er da dejligt. Jeg har googlet mig til, at hun er tilknyttet Rhododendron selskabet i Norge. Lige nu er jeg nødt til at skrive "nærmere følger".

Sverd i fjell er et meget stort og flot monument.

Monumentet er rejst til minde om slaget i Hafrsfjord. Slaget i Hafrsfjord er beskrevet i sagaen om Harald Hårfager og bliver regnet som det slag, som var afgørende for Harald Hårfagers samling af Vestlandet og Norge. Prøv at Google: Sverd i fjell så er der meget mere at læse der.



Torsdag, d. 13. juni 2024.

Så går turen hjemad mod lille Danmark, men inden vi forlader Norge, vil der være tid til en spadseretur på egen hånd i Kristiansand. Det er en hyggelig by med gamle huse, små butikker, cafeer med lækkerier osv.

Når vi samles igen, kører vi til færgehavnen, kører ombord og har så ca. 4 timers sejltur foran os.

Ombord på færgen er der aftensmad, som består af en overdådig buffet med lækker mad og frie drikkevarer.

Så hopper vi i bussen igen, kører i land og prøver så at finde de samme afstigningssteder som var påstigningssteder.

Cirka tidspunkter for afstigning får I sammen med en del andre oplysninger når vi når ind i 2024.

I planlægningsgruppen håber vi at modtage tilmelding fra en masse glade havefolk, således at vi i fællesskab kan afvikle en hyggelig og dejlig tur sammen.

Sidst, men ikke mindst!!

Norge er som bekendt et land med klipper og bakker op og ned.

Derfor vil vi anbefale, at I medbringer fodtøj, som sidder godt fast om fødderne og er nogenlunde skridsikre. (Jeg har prøvet med sandaler, bare med smalle remme, det kan ikke anbefales.)

Hvis nogle ikke er så godt gående, vil det også være fint med en stok til at støtte sig ved.

Havefolk plejer at være hjælpsomme folk, men nogenlunde selvhjulpne er man nødt til at være.

PS: Billederne er vilkårligt placeret.

